

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het zijn turbulente tijden. In de wereld, in veel gezinnen en ook bij ons op school. Ik wil dan ook allereerst iedereen bedanken voor de getoonde flexibiliteit en het serieus nemen van de (nieuwe) maatregelen. Door de toegenomen coronabesmettingen en strengere maatregelen moeten toch helaas veel kinderen voor korte of langere tijd thuis blijven.

Vandaag waren er op de locatie Bekkumer 42 van de 183 kinderen niet aanwezig. Een deel hiervan zit helaas in quarantaine. Sommige zijn zelf positief getest, anderen vanwege een besmetting in het gezin. Daarnaast zijn er ook kinderen die “gewoon” ziek zijn en bijvoorbeeld de griep hebben. En sinds de aangescherpte maatregelen zijn er ook kinderen die thuis moeten blijven met milde klachten.

Ook een aantal teamleden zijn door soortgelijke redenen afwezig. Van de conciërge/ ICT-coördinator, onderwijsassistenten en leerkrachten. En vervanging is er niet. Dit betekent voor het team dat iedereen nog meer extra taken er bij doet. Van de telefoon opnemen of ouders bellen, extra pleinwachtdiensten draaien, wc-rollen vervangen, sinterklaasvoorbereidingen regelen, mails beantwoorden en nog heel heel veel andere taken. Naast het lesgeven, de lesvoorbereidingen, de overleggen, de administratie en alle portretgesprekken. Er wordt enorm veel werk verzet. Ook (te) vaak buiten werktijden. De teamleden zijn zeer betrokken, maar maken zich terecht ook zorgen over hun gezondheid en dit van hun naasten.

De afwezigheid van veel kinderen (in sommige groepen 7 kinderen of meer) maakt het nog complexer. De teamleden willen er zijn voor de kinderen op school. En tegelijkertijd ook de kinderen thuis helpen. Een hybridevorm die verre van wenselijk is waarbij soms teamleden het gevoel hebben tekort te schieten. Dat kan worden versterkt als je je richt op wat er niet kan. Het is echter belangrijk om te kijken en ervaren wat er wel nog allemaal kan. En hoe we samen elkaar hierin kunnen ondersteunen en helpen. Met een compliment, begrip, vriendelijke toon of hulp aanbieden komen we samen verder.

In de midden- en bovenbouw wordt er voor gezorgd dat kinderen schoolwerk thuis krijgen. Kinderen, andere ouders of teamleden halen/ bezorgen dit als het nodig is. Ook in de groepen helpt iedereen elkaar met inloggen of meekijken. En dat gaat zeker niet zonder slag of stoot. Ook de techniek laat ons soms in de steek. Maar elke dag gaat het iets beter. Tegelijkertijd zijn ook nog genoeg flinke uitdagingen zoals de sintviering (surprises uitwisselen in de bovenbouw), werken in bubbels en de kerstviering. Maar als we elkaar helpen, voor elkaar zorgen en begrip tonen voor ieders situatie weet ik zeker dat we ook in deze periode er een goede tijd van gaan maken.

Met vriendelijke groet,

Yno Hendriks

directeur de Kleine Planeet